

*Mijn hulp is van de Heer
die hemel en aarde
gemaakt heeft*



Zacht, kalm en omringd door zijn geliefden is van ons
heengegaan mijn lieve man, onze trotse vader en opa

Gerard Jan de Wijn

4-3-1942

30-4-2021

Wij zijn dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend.

Nel de Wijn - van der Horst

Evelyne en Kees
Marco
Sander

Kasper en Gytha
Tiffany en Sam
Devy
Leroy

Reigerstraat 30, 1131 LZ Volendam

Gerard is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam,
waar op donderdagavond 6 mei gelegenheid is tot condoleren.

Vanwege alle maatregelen en beperkingen dient u zich
voor de condoleance aan te melden via
www.vrouwenvansereen.nl/gerard-de-wijn.
Dit kan ook telefonisch op 06 - 10 369 306.

Tijdens de condoleance houden we 1,5 meter afstand van
elkaar en worden de hygiënemaatregelen nageleefd.
Het dragen van een mondkapje is verplicht. Heeft u klachten,
dan vragen wij u om thuis te blijven.

Het afscheid vindt vrijdag 7 mei in besloten kring plaats.