

*“We zijn maar te gast op dit bolletje...”*

Jan Slof

In de avond van zaterdag 16 juli is onze Henk in zijn eigen vertrouwde omgeving rustig ingeslapen

# Hendrik Theodorus Ottenhof

*Henk*

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

\* Edam, 25 maart 1933

† Edam, 16 juli 2016

Jopie Ottenhof - Günther

Annie en Jan † Schilder - Ottenhof

Rinus † en Geertje Ottenhof - Schokker

Frans en Ria Ottenhof - van Eijck

Door en Hans de Wit - Ottenhof

Jan Ottenhof en Susan Coppens

Wies en Gerard † van der Jagt - Günther

Kees en Gerrit † Kamminga - Günther

Nico en Ans Günther - Droog

Piet † en Ulri Günther - Jongmans

Neven en nichten.

16 juli 2016.

Jan Nieuwenhuizenplein 4,  
1135 WV EDAM.

Henk is in de Doopsgezinde Vermaning aan de Kaasmarkt te Edam. Daar is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren uitsluitend op woensdag 20- en donderdag 21 juli van 19.00 tot 20.00 uur.

De dienst uit dankbaarheid voor zijn leven wordt gehouden op vrijdag 22 juli in de R.-K. Parochiekerk H. Nicolaas, Voorhaven 124 te Edam; aanvang 12.30 uur. Aansluitend begeleiden wij Henk in besloten kring naar het crematorium.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.