



*Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Een goed mens heeft
zijn taak volbracht.*

Het is hard om afscheid te moeten nemen van een goed mens. Wij hebben geen woorden om de diepte van onze verslagenheid te kunnen weergeven. Wij zijn geschokt door het onverwachte heengaan, op de leeftijd van 69 jaar, van onze dierbare broer, zwager en oom

KEES MOOIJER

Familie Mooijer
Neven en nichten

7 maart 2014
Oranjestraat 10
1131 AS Volendam

Onze broer ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier kunt u zaterdag en zondag van 19.30 tot 20.30 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk wordt zaterdag om 19.00 uur en zondag om 18.30 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 10 maart om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel bij de begraafplaats.

Men wordt verzocht maandag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Correspondentieadres:
Mw. G.M. Schilder-Mooijer,
Marsstraat 21, 1131 ND Volendam.