



*In onze eenzaamheid
voelen wij jouw dood
als het ergste dat
ons kon overkomen.
Jij met wie wij dachten
altijd samen te mogen zijn.
Jij bent ons ontnomen.*

Met veel verdriet in ons hart, moeten wij afscheid nemen van mijn lieve man, onze fantastische vader, schoonvader en geweldige opa, die op de leeftijd van 62 jaar - voorzien van het H. Sacrament der Zieken - van ons is heengegaan.

JAN MOLENAAR (Prop)

echtgenoot van Gré Tol

M.C.M. Molenaar-Tol
Angela en Tony
Koen, Wout
Jan en Hester
Miles

2 april 2014
Meerzicht 10
1131 HS Volendam

Jan is thuis, alwaar geen bezoek.

In uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam is zondag van 19.00 tot 21.00 uur gelegenheid om afscheid van Jan te nemen.

In de Vincentiuskerk wordt vrijdag en zaterdag om 19.00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 7 april om 11.00 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats te Volendam.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Men wordt verzocht maandag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Liever geen bloemen.