

*Vliegend door de lucht, met de horizon voor mij
Bij elke vlucht voel ik me helemaal vrij
Ik kan wel uren blijven zweven,
genietend van alles om me heen
Alles intens beleven, dit wens ik iedereen.*

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen.

Na alle fijne jaren, die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve, zorgzame man, onze allerliefste vader, schoonvader en trotse opa

Cornelis Marten Mus

Kees

* Edam,
11 december 1937

† Purmerend,
20 september 2012

We zullen je missen...

Nel Mus - Frikkee

Kees

Margreet en Jan
Alyssia, Remon.

20 september 2012.
J.M. Osterlinghstraat 12a,
1135 EC EDAM.

De teraardebestelling heeft woensdag 26 september plaatsgevonden op de Alg. Begraafplaats te Edam.

*Indien u geen rouwbrief mocht hebben ontvangen,
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.*