

*Als ik dood ben, huil dan niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten.
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.*



Intens verdrietig, maar vol bewondering voor zijn optimisme en wilskracht tijdens een kansloze en oneerlijke ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen, op de leeftijd van 74 jaar, van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve bap

Cees Koning

* 07-09-1946 - † 02-10-2020

echtgenoot van Griet Schilder

Griet Koning-Schilder
Marcel en Astrid
Elize
Frank en Irene
Sophie, Rick
Karin en Jan
Tom, Marc

2 oktober 2020
Neptunusstraat 9
1131 WH Volendam

Cees is thuis.

Hier kunt u zaterdag, zondag en maandag van 16:00 tot 20:00 uur afscheid van hem nemen. De deur staat open, maar voelt u zich tot niets verplicht.

In verband met de maatregelen omtrent het corona virus willen wij u vragen geen handen te schudden bij het condoleren en onderling genoeg afstand te bewaren.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 6 oktober om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.

De belangstellenden worden verzocht dinsdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.