



*Een vrouw met een hart van goud.
Iemand waar je zielsveel van houdt.
Eerlijk met veel medeleven.
Nooit klagen maar juist liefde geven.
Niet over andere mensen praten,
maar iemand in zijn waarde laten.
Tevreden, begripvol en tot
het laatst toe erg kras.
Dat is hoe onze moeder was.*

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor de vele mooie jaren samen met haar, delen wij u mede dat, op de leeftijd van 89 jaar, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan, onze dierbare moeder, schoonmoeder, lieve oma en ouwe oma

AALTJE BUIJS

weduwe van Jan de Boer

Hille en Jan
Klaas en Frieda
Dick en Gonnie
Theo en Ina
Jannetje en Klaas
Kees en Hillie
Geer en Kees
Jack en Elsa
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

4 april 2013
St. Vincentiusweg 2
1131 GS Volendam

Onze moeder is thuis. Hier kunt u dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur afscheid van haar nemen.

In de Vincentiuskerk te Volendam wordt vrijdag en zaterdag om 19.00 uur voor haar gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 8 april om 14.00 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel bij de begraafplaats.

Het vertrek maandag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is om 13.50 uur.

Correspondentieadres:
Dhr. T.C.M. de Boer, Houtrib 6, 1132 AG Volendam.