



*Werken. Leven. Genieten.
De ondeugd in zijn ogen.
Sterk als een beer.
Evert is niet meer.*

Wij wisten dat het afscheid nabij was,
maar wilden het maar niet geloven.
Bijna weer terug bij ons thuis,
moeten wij helaas mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

Evert Bootsman

23 december 1944

9 december 2020

met veel verdriet laten gaan.

Nel Bootsman – Smit
Ed en Jennifer
Stan en Tatjana
Frederique en Jordi
René en Kimm
El Gringo 🐼

Friese Vlaak 24, 1132 MP Volendam

Evert is overgebracht naar Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam. U kunt daar vrijdagavond afscheid van hem nemen. In verband met alle maatregelen en beperkingen kan dit alleen op afspraak.

U kunt een tijdsblok reserveren via
www.vrouwenvansereen.nl/evert-bootsman.
Dit kan ook telefonisch op 06 - 10 369 306.

De afscheidsdienst en de crematie vinden zaterdag 12 december in besloten kring plaats.

Bij Sereen houden we 1,5 meter afstand van elkaar, worden de hygiënemaatregelen nageleefd en is het dragen van een mondkapje verplicht. Heeft u klachten, dan vragen wij u om thuis te blijven.

Liever geen bloemen.