



*Zwijgzaam, stil.... en zonder vragen,
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam.... moegestreden,
uit ons midden weggeleden.
Een bijzonder lieve vrouw
blijft in ons hart verder leven.*

Dankbaar voor al haar liefde en goede zorg die wij van haar mochten ontvangen en met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het heengaan, op de leeftijd van 76 jaar, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, van onze intens lieve vrouw, moeder en oma

GERDA SMIT
(Gaartje van Koppie)
echtgenote van Wim Boelsz

W. Boelsz
Theo en Annette
Edwin en Lisette
en kleinkinderen

4 augustus 2014
Leliestraat 19
1131 LC Volendam

Gerda is thuis. Hier kunt u dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur afscheid van haar nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1, wordt woensdag en donderdag om 19.00 uur voor haar gebeden.

De uitvaartdienst begint vrijdag 8 augustus om 11.00 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Het vertrek vrijdag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is om 10.40 uur.

Wij blijven altijd van je houden, wij zullen je nooit vergeten.

***Wil eenieder die geen circulaire heeft ontvangen
deze aankondiging als zodanig beschouwen.***