



Als ik ooit doodga, kom dan allemaal maar.
En hou je flink of snotter, alles mag.
Vooruit, laat 't maar druk zijn en luidruchtig.
Ik zorg wel voor de stilte op die dag.

Ivo de Wijs

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de strijd die hij geleverd heeft om bij ons te kunnen blijven, delen wij jullie mede dat is overleden mijn lieve man, onze fantastische vader, schoonvader en trotse opa

Bert Albertus Nicolaas de Wit

11 december 1948

29 januari 2017

Anna de Wit – Groot

Cindy en Jan
Jim, Sam

Simone en Dennis
Lex en Dina

Beppie 🐾

Bert is thuis, alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen op dinsdag 31 januari van 18.30 tot 20.30 uur in De Burghwall, Achterhaven 89 te Edam.

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 februari om 10.15 uur in De Burghwall.

Aansluitend zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.

Liever geen kransen of boeketten maar een enkele bloem.

Noorderstraat 46, 1135 TT Edam