

“Ik staar voor me uit en denk er het mijne van”



Tot het laatst van haar leven genoten, is plotseling overleden onze lieve zus en tante

Lies Schokker

Edam, 13 juli 1957

Baarn, 1 februari 2020

Familie Schokker

Wij nemen afscheid van Lies op zaterdag 8 februari om 13.30 uur in “Cultureel Centrum Amerpoort”, Muzeplein 105, 3744 PP Baarn.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om te condoleren en het delen van herinneringen. Aansluitend zal Lies in besloten kring naar het crematorium worden begeleid.

Wilt u voor Lies één bloem meenemen ter illustratie van haar kleurrijke leven.

Correspondentieadres:
Klaas Schokker, De Dijkkavel 18, 1132 JS Volendam