



Wees blij voor mij ...

Verdwaald in deze storm, met de kracht van een orkaan  
Voel ik wanhoop in mijn hoofd en mijn hart kan het niet aan  
De gevoelens die me breken, die me slopen in het licht  
Ik ben mezelf kwijt in dit leven en daarmee ook mijn evenwicht

In deze kou, in deze leegte, wil ik niet langer staan  
En met spijt moet ik erkennen  
Overwinnen ...  
is soms gaan

*Sjanneke*

Anna Maria Tol - Kes

Volendam,  
26 februari 1981

Edam,  
9 januari 2017

Houden van is laten gaan ...  
Rust zacht lieve schat

Dick  
Janice

Sjanneke is in het Afscheidshuis Sereen, Voorhaven 141 te Edam,  
alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid afscheid van haar te nemen en ons te condoleren  
op woensdag- en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in Kerk  
de Swaen, Voorhaven 135 te Edam.

De afscheidsbijeenkomst zal worden gehouden op vrijdag 13 januari  
om 10.30 uur in De Jozef, Sint Jozefstraat 2 in Volendam. Aansluitend zal Sjanneke worden begraven op de RK Begraafplaats in Volendam. Na de begrafenis ontmoeten wij u graag weer in De Jozef voor koffie en een broodje.

Bergmolen 6, 1135 LB Edam