



*Tot het laatst toe wilde ik leven,
door een sterke wil hiertoe gedreven.
Zolang als 't maar kon bij jullie zijn,
ondanks zoveel verdriet en pijn.
Maar nu alles is gedaan, zal ik rusten...*

“Het offer is volbracht”

Dankbaar voor alle liefde en goede zorg die wij van haar mochten ontvangen, laten wij u weten dat, op de leeftijd van 84 jaar, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan, onze dierbare schoonzus en tante

WIES KEIJZER

*“Na altijd klaar te hebben gestaan,
was het nu echt tijd om te gaan”*

Familie Keijzer
Neven en nichten

23 mei 2015
Meerzijde 13
1131 ZX Volendam

Wies is thuis. Hier kunt u dagelijks van 16.00 tot 20.00 uur afscheid van haar nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1, wordt maandag om 18.30 uur en dinsdag om 19.00 uur voor haar gebeden.

De uitvaartdienst begint woensdag 27 mei om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Hotel Spaander, Haven 17 te Volendam.

Het vertrek woensdag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is om 10.15 uur.

Correspondentieadres:
Mw. R.M.M. Plat-van den Bosch,
G.A. Brederodestraat 155, 1132 SN Volendam