



*Je gaf ons je liefde,
bezorgdheid en trouw,
We hebben genoten
van al die jaren met jou.
We weten dat het jou
ook goed heeft gedaan,
maar we zullen je missen
bij het verder gaan.*

Het is hard om afscheid te moeten nemen van een goed mens. We hadden hem graag nog wat jaren gegund, toen zijn leven wreed werd verstoord door een ernstige ziekte. Dankbaar voor alle liefde en goede zorg die wij van hem mochten ontvangen en met een bevrijdend gevoel dat zijn lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het heengaan, op de leeftijd van 68 jaar, van mijn lieve man, onze prachtige vader, schoonvader en schat van een opa

PETER KUENEN

echtgenoot van Lida Schilder

A.B.C. Kuenen-Schilder
Ben en Brenda
Michel en Pauline
Anouk, Danique

11 april 2013
Langemeerstraat 25
1135 JD Edam

Peter ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier kunt u zondag en maandag van 19.30 tot 20.30 uur afscheid van hem nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 16 april om 10.30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het uitvaartcentrum bij de begraafplaats.

De belangstellenden wordt verzocht dinsdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.