



*... en als ik dood ga,
huil maar niet.
Ik ben niet echt dood
moet je weten,
't is maar een lichaam
dat ik achter liet.
Dood ben ik pas
als jij me bent vergeten*

Na een dierbaar leven voor degenen die hij liefhad, heeft hij nu de rust gevonden die hij heeft verdiend. Heden is, op de leeftijd van 68 jaar, toch nog onverwacht van ons heengegaan, mijn zorgzame man, onze goede vader, schoonvader en lieve bap

ALBERT KLOUWER (de Kloek)

echtgenoot van Gerda Koning

Linda en Erwin
Lisa, Jack
Jan en Gerie
Ron, Nick, Daniëlle

24 september 2012
Harderwijkplantsoen 2
1131 KN Volendam

Albert ligt thuis opgebaard. Hier kun u dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk wordt woensdag en donderdag om 19.00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 28 september om 14.00 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het uitvaartcentrum Het Mirakel bij de begraafplaats.

Het vertrek vrijdag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is om 13.35 uur.