



*Toen je niet meer wist,
wie of waar je was,
er geen uitzicht kwam
en je niet meer genas,
toen de ellendige verwarring
bezit van je gedachten nam,
voelden we mee met je stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.*

Lang hebben we mogen genieten van zijn genegenheid, gezelligheid en humor. Voor hemzelf een verlossing, voor ons een groot verlies, zo ervaren wij het heengaan van onze lieve vader, schoonvader, bap en overbappie, die voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op de leeftijd van 87 jaar is overleden

KLAAS TUIP (Bokkie)

weduwnaar van Aal Kroon

Garie en Sijmen
Kees en Margriet
Afra en Piet
Cor en Christa
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

29 mei 2013
Kloosterbuurt 1
1131 HB Volendam

Onze vader en bap ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat te Volendam. Hier kunt u vrijdag, zaterdag en zondag van 19.30 tot 20.30 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk wordt vrijdag en zaterdag om 19.00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 3 juni om 11.00 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Het vertrek maandag vanaf het uitvaartcentrum naar de Vincentiuskerk is om 10.45 uur.

Correspondentieadres:
Dhr. C.T.V. Tuip, Boonacker 2, 1132 EL Volendam.