



*Wat was je sterk en arbeidzaam,
steeds heb je voor
iedereen klaar gestaan.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het eind gebleven.
Je wilt dat ook wij zo flink zullen zijn,
maar het afscheid nemen
doet zo'n pijn...*

Dankbaar voor alle liefde en goede zorg die wij van hem mochten ontvangen en met een bevrijdend gevoel dat zijn lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het heengaan - voorzien van het H. Sacrament der Zieken - op de leeftijd van 74 jaar van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve bap.

Kees Smit

echtgenoot van Aal Molenaar

A.M. Smit-Molenaar
Margret en Jan
Rick, Elise

27 April 2013
Tulpenstraat 11
1131 XE Volendam

Kees is thuis. Hier kunt u dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk wordt maandag om 19.00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 1 mei om 13.30 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel bij de begraafplaats.

Het vertrek woensdag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is om 13.10 uur.