

*uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen
jong wordt oud en oud nog ouder;
maar dat zie je niet meteen
pas als men het wel gaat merken,
is het leven bijna af
lijkt de leeftijd van de sterken,
vaak geen zegen, maar een straf*

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons is geweest, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, ouwe oma, zus en schoonzus. Zij is 95 jaar geworden.

KLAASIE BUIJS (Wietske)

weduwe van Frits Schutte

Riet en Freek
Bianca en Marco
Bjørn, Timo
Richard en Nelly
Ryan, Quinty
Wies en Kees
Jan Rijkenberg †

1 november 2014
P. Pietersstraat 1 - kamer 16
1135 GS Edam

Moeder ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6 A te Volendam. Hier kunt u zondag en maandag van 19.30 tot 20.30 uur afscheid van haar nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 2 te Volendam wordt maandag om 19.00 uur voor haar gebeden.

De uitvaartdienst begint dinsdag 4 november om 14.00 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Men wordt verzocht dinsdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres:
Dhr. F. Schilder, Asterstraat 6, 1131 LS Volendam.