



*Ik ga alvast, want ik ben zo moe,
maar weet je wat ik doe?
Ik laat hier en daar een lichtje aan,
dan hoef je straks, als jij ook komt,
niet door het donker te gaan.*

*Je wereld werd kleiner,
beelden gingen vervagen,
gedachten vulden je dagen.*

"Het is goed zo"

Met veel verdriet en toch ook dankbaar voor de mooie jaren, delen wij u mede dat, op de leeftijd van 65 jaar van ons is heengegaan, mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Ernst van der Waarden

* 23-12-1954 - † 04-12-2020

echtgenoot van Willy Visser

W.T. van der Waarden-Visser
Chris en Djamilla
Jayson, Dean

4 december 2020
Julianaweg 172B
1131 DK Volendam

Ernst is thuis.

Hier kunt u zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van 15:00 tot 20:00 uur afscheid van hem nemen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.

www.nicodemus.nl