



*Moeder zijn, is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn, is alles derven,
alles... en tevreden sterven.*

Dankbaar voor de vele jaren die wij met haar mochten beleven, laten wij u weten dat op de leeftijd van 89 jaar - voorzien van het H. Sacrament der Zieken - van ons is heengegaan, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

MAARTJE MOLENAAR (Luns)

weduwe van Kees Tol

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

23 mei 2014
Kloosterbuurt 1
1131 HB Volendam

Maartje ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat te Volendam. Hier kunt u zondag en maandag van 19.30 tot 20.30 uur afscheid van haar nemen.

In de Vincentiuskerk wordt maandag om 19.00 uur voor haar gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 27 mei om 11.00 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het uitvaartcentrum bij de begraafplaats.

Men wordt verzocht dinsdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Correspondentieadres:
Dhr. N.J.H. Tol, Plutostraat 2, 1131 WE Volendam.