



*Leid mij langs het pad uwer geboden,
want daarheen gaat mijn verlangen.
Ps. 119, 35*

Na een groot deel van zijn leven zich te hebben ingezet als pastor in Puerto Rico en in Nederland, overleed in het Berchmanianum te Nijmegen onze zeer gewaardeerde en beminde medebroeder, broer, zwager en oom

Klaas Schokker

dominicaan

Klaas werd geboren op 20 juli 1921 te Edam-Volendam. Na het kleinseminarie Hageveld en later het St. Dominicuscollege doorlopen te hebben, trad hij op 18 september 1941 in bij de dominicanen. Op 10 augustus 1947 werd hij priester gewijd. Na 26 jaar op Puerto Rico in het pastoraat actief te zijn geweest, ging hij terug naar Nederland waar hij onder meer werkte in de dominicaanse parochies in Tiel, De Goorn en Utrecht. Hij liet zich kennen als een opgewekte en hartelijke pastor en een toegewijd dominicaan die zijn Volendamse wortels nooit verloochende.

Moge hij in Gods licht zijn!

Namens de familie:
J.A.M. Schokker

Namens de medebroeders:
René Dinklo o.p.
Oude Kleefsebaan 2
6571 BG Berg en Dal

Nijmegen, 8 april 2013

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.