

Je was een vrouw van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een vrouw, moeder en oma waar je op kon bouwen
met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden ben je gestorven.



Langzaam ben je van ons weggeleden, elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen, de vrouw van vroeger was je niet meer.
Wij zagen heel goed je stille verdriet maar helpen konden wij je niet.
Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Heel verdrietig hebben wij afscheid genomen van onze lieve

Aaltje

Alida Theresia Maria Jonk - Schilder

18 augustus 1932

27 januari 2017

Cor Jonk

Cor en Agie

Jack en Gina

Fred en Carina

Martin en Geer

Eline en Gerard

Jolanda en Erwin

Chris en Lenny, Ravi

Tom

Cor

Dyon

Corina en Dave

Patrick

Marco

Milicia

Lenthe

Daniëlle

Celine

Kathammerstraat 104

1131 AP Volendam

Aaltje is overgebracht naar Het Mirakel, C. J. Conijnstraat 6 A te Volendam, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op zaterdag en zondag van 19.30 tot 20.30 uur.

Op zaterdag wordt er in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam om 19.00 uur voor haar gebeden.

De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 30 januari om 10.30 uur in bovengenoemde kerk.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de r.-k. begraafplaats te Volendam.