

*Langzaam ben je van ons weggeleden,  
elke dag een beetje meer.*

*Dat je nooit meer bij ons zult zijn doet ons erg zeer.*

*Tot aan het einde heb je gestreden.*

*Het lichaam van Kees Keizer is gestorven,  
zijn ziel leeft eeuwig verder waar hij zijn  
leven aan heeft gewijd.*

*Zij die hem gekend hebben,  
zullen hem niet gauw vergeten.*

*Wij moeten nu verder zonder Kees, vader en opa.*

Heden is op de leeftijd van 73 jaar van ons heengegaan

## **KEES KEIZER**

Drager van het Kruis Pro Ecclesia et Pontifice

echtgenoot van Neel Mol

C.I.M. Keizer-Mol  
Margreet en Jan  
*Alice, Petra*  
Jan en Jenny  
*Bjorn, Esmee*  
Henk en Gerie  
Maxime

17 april 2013  
Wilgenlaan 5  
1131 CM Volendam

Kees is thuis. Hier kunt u dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam wordt zaterdag om 19.00 uur en zondag om 18.30 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 22 april om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel bij de begraafplaats.

Het vertrek maandag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is om 10.05 uur.