

*Uiteindelijk moest je het opgeven.*

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor zijn eeuwige strijd lust en wilskracht, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lief, onze unieke vader, schoonvader en opa

**Franciscus Joannes Ambrosius IJsselmuiden**  
**Frank**

14 september 1939  
Arnhem

20 maart 2015  
Volendam

Germieke

Chiara, Reinier  
*Yael, Jonah*

Carmen, Kevin  
*Pier, Oliver*

Correspondentie- en bezoekadres:  
Jan Steenstraat 35  
1132 TL Volendam

Frank is thuis. U kunt hem daar komen bezoeken op maandag 23 of dinsdag 24 maart tussen 16.00 en 19.00 uur.

We nemen afscheid van Frank op woensdag 25 maart om 10.30 uur in de parochiekerk Sint Vincentius a Paulo, Kerkepad 2, Volendam. Na afloop bent u van harte welkom in De Burghwall, Achterhaven 89, Edam.

Daarna begraven we Frank in familiekring op het kerkhof van het kerkje De Stompe Toren te Spaarnwoude.

Liever geen bloemstukken. U kunt één onverpakte bloem voor Frank meenemen, waarmee we samen een kleurrijk boeket vormen.